



Norrlandsträngaren 2005

Tidskrift för Norrlandsträngare

Nr 2

Innehållsförteckning

Ordf. har ordet	Sidan 1
Utflykt med seniorerna	Sidan 2-3
Bäste logistiksoldat	Sidan 4
Uhkomp slutövning -05	Sidan 5-6
Verksamhetsplan 2005	Sidan 7
Militärattaché i Norge	Sidan 8-10
I 5 nedläggningsceremoni	Sidan 11-12

Föreningsuppgifter.

Ordf.

Leif Östberg, tfn hem 0620-40234.

Mobil: 070-3145329.

Mail: leif.062040234@telia.com

V.ordf.

Arne Hedvall, tfn hem 0620-51274.

Mail: hedvalls@tiscali.se

Sekr.

Kjell Åström, tfn arb 0620-682981.

Mobil: 070-6693937.

Mail: astrom.kjell@spray.se

Kassör

Christer Svensson tfn hem 0620-14885

Mobil: 0730-495753

Mail: chr.svensson@telia.com

Ledamöter

Karl-Anders Ödlund, tfn hem 0620-16139.

Mobil: 070-5766233

Mail: kalle.odlund@telia.com

Lennart Hellström, tfn hem 0620-50007

Mobil 070-1752715.

Mail: lennart-hellstrom@swipnet.se

Kjell Pettersson, tfn hem 0620-14084

Mobil: 070-6860119

Mail: kjell.pettersson@ebox.tninet.se

Suppleant

Barbro Sjö Dahl, tfn arb 0620-682982

Mail: barbro.sjodahl@solleftea.se

Postgiro: 33 69 14 - 7

Hemsida:

<http://www.sollefteamuseum.com>

Adress: c/o Kjell Åström, Rösta 436
881 33 Sollefteå



Bild över "Södra Kaserngården"

Ordförande Leif Östberg har ordet

Försvarsmakten har idag stora likheter med "Sagan om kejsarens nya kläder" och "Bidde det ingenting".

Nu är all militär verksamhet i Östersund nedlagd. Det som finns kvar är G 22.

I Sollefteå har G 23 lagts ned och finns nu i Härnösand.

Många i och utanför firman tror ej längre på vårt lands försvar. Av alla försvarsbeslut har vi nu enbart en tumme kvar och jag undrar om den räcker till för alla stora internationella missioner.

T 3 traditioner och fana har i samband med I 5 nedläggning ett nytt traditionsbärande förband-T 2.



Jag påminner om resan till Skövde i samband med att T 2 firar T 2 100 år i Skövde och Trängen 120 år. Ni hittar mer att läsa om resan på sidan 7.

Anmäl er i tid.

Avslutningsvis så önskar styrelsen er alla en fin sommar.

Leif Östberg

UTFLYKT MED T 3-SENIORERNA

Som omväxling till identifiering av bilder i fotosamlingen gjorde seniorgruppen den 10 februari två studiebesök till f d Bergverkstaden T 3 och till Sollefteå Slipservice.

Som vanligt började vi med kaffe i Sollefteå Museum. Sedan gav Bengt Ericson marschorder för färden till f. d. T 3 TV, Miloverkstan i Sollefteå, alias Bergverkstan. Där möttes vi av Benny Franzén, som gav intressanta inblickar i nedläggningsarbetets materiella sidor.

Inga mobförråd finns kvar ute i bygderna! Vissa förrådsorter runt om i Sverige har fått specialuppdrag att sköta. Det gäller att registrera och förvara särskilda materielslag.

Bergverkstans 4000 kvm lokaler för motorfordons- och cykelreparationer, lackering, optik, elektronik, sadelmakeri m m har gjorts om till förråd. Det är bråttom att få iväg allt, för lokalerna skall tömmas redan i år. Samtidigt finns osäkerheter om vad som skall ske med en del materielslag.

Förutom Benny Franzén gav Allan Spjut, Birger Westlin m.fl, intressanta upplysningar om tidigare verksamhet och dagens avvecklingsarbete.

Efter vår nostalgiska rund-

vandring gavs ny marschorder till det 26 man starka T 3-följet. Färden gick till Strinne för att möta vår framgångsrike f d kapten på Stabskompaniet, Pär Ore-mo, och höra honom beskriva sitt företag, Sollefteå Slipservice.

med ett par maskiner i garaget 1987. Snart måste produktionen ökas med nya specialiteter och ett "jättehus" på 180 kvm stod klart 1990. Kvalitet, leveranssäkerhet och ett stort kontaktnät kännetecknar arbetet. Även "jättehuset"



Vid bordet. Sven-Erik Degerbratt, Kurt Viklund, Henry Kingstedt, Kurt Lindström, Wille Wennberg. Vid väggen Kjell Nilsson och Jan Gradin. Per står.

Vi förstod snart att det är ett skärpt företag. Det började

blev för trångt och djärvt satsade företaget på 700 kvm tillbyggnad och ännu

fler maskiner än tidigare. Den senaste stoltheten invigdes i höstas i närvaro av landshövdingen och vd för Svenskt Näringsliv, Ebba Lindsö. Det är en sliprobot för 4 mkr och som medger att produktionen nu är 1000 klingor i veckan. Kunderna är bl. a Bollstasågen och Tunadalssågen, dit Slipservice bilar går tre gånger i veckan. Men kunder finns över hela Norrland och även söderut. Studiedelegationer kommer från andra länder.

Företaget slipar nästan vad som helst, särskilt mycket hyvelstål och knivar för flishackar. Pär betonar att små kunder känns lika viktiga som stora. De 16 anställda har en trivsamt och högproduktiv anläggning att arbeta i.

Men Pär Oremo hinner också med annat. Under flera år var han ett ledande namn i Snofed. Och de lokala företagen i Strinne träffas och stöttar varandra. Det senaste är förtroendet att vara ordförande i norrlandsdelen av Näringslivets Säkerhets Delegation.

Efter fika i lektionssalen, där annars kunder och medarbetare får utbildning, kunde vi gå runt och få svar på våra frågor. Vi skiljdes motvilligt från Pär och hans fru Anita med medhjälpare med att uttrycka vår uppriktiga beundran och tack!

Björn Eklund



Fr. h. Lars Myrman, Ingemar Nordin, Harry Sundin, Tage Bruce och längst bort Allan Spjut.



Per Oremo visar upp en sågklinga som är under slipning

Trängbataljonens bäste logistiksoldat 2004-05.

Arsklassens avslutningsceremoni genomfördes lite annorlunda detta år i jämförelse med 2004. I fjol genomfördes avslutningsceremonierna uniformerade och på eftermiddagen. I år genomfördes denna ceremoni den 6/4 på kvällen och i civila kläder. Avslutningen inleddes i värnpliktsmatsalen med en gemensam middag, som bestod av Skagen canapé, oxfilé med potatisgratäng och glass med varm hjortronsylt.

Efter middagen samlades befäl och värnpliktiga i samlingshallen. Programmet för kvällen var utdelningar av premier till soldater och befäl samt prisutdelningar för genomförda tävlingar varvade med hög musik från ett inhyrt musikband. Detta band spelade fram till ca kl 2000 och därefter tog lokala musikförmågor vid I 5 över scenen och spelade och sjöng.

T 3 kamratförening fanns på plats och representerades av

Christer Svensson, Sune Boväng och undertecknad. Vår uppgift var att överlämna premien på 500 kr till Trängbataljonens bäste logistiksoldat.

Bäste logistiksoldaten utses av både befäl och soldater vid Trängbataljonen och i år blev det Elin Johansson, som blev utsedd. Hon har under året tjänstgjort vid Fredrikshovs kompani utsedd. De kriterier som lyft fram Elin till att utses till "Bäste logistiksoldat" var att hon är mycket noggrann,

pliktrogen, besitter en positiv inställning till förändringar samt löser sina uppgifter mycket väl. Förutom premien tilldelas Elin ett fritt medlemskap i T 3 kamratförening under ett år.

Detta år är det sista året som detta premium utdelas, eftersom I 5 och Trängbataljonen läggs ned i samband med halvårsskiftet.

Leif Östberg.



Underhållskompaniet håller fanan högt under slutövning

Läget är trängt i trakterna runt Vättern. "Östgöta befrielsefront" och "Bevara västra Götaland" är i luven på varandra! Europeiska unionen har tvingats sätta in fredsframtvängande styrkor i området. Detta är scenariot i stort för 2005-års arméslutövning som genomförs i området runt Vättern under två veckor.

Fältjägerregementet, I 5, representeras i denna övning av soldater och befäl ur Norrlands trängbataljon. Fältjägarna vid Fredrikshofs kompani startade sin slutövning med en 70 mil lång fordonsmarsch från ett vintrigt Jämtland till ett nästan lika vintrigt och kallt Skövde.

Under vecka 9 samövades I 5-delarna med enheterna ur T 2. Samövningen syftade till att skapa en väl fungerande underhållsbataljon till starten av arméslutövningen, ASÖ 05. Förutom den vanliga funktionstjänsten övades soldaterna i att uppträda inom en internationell ram. Arméslutövningen genomförs nämligen med internationella förtecken. Rules of engagement (ROE), vehicle checkpoint (VCP) och eskaleringstrappan är nu välkända begrepp hos norrlands trängarna från Fältjägerregementet.

Vid lunchtid, på måndagen den 7 mars, startade ASÖ



Infartsposterna stoppar en obehörig i gaten till underhållskompaniet.



Toloplutonen genomför en bataljons tolo på P 4:s övningsfält



Soldat Wiklund



Bergenstråle bevakar kompaniets infart.

05 med buller och bång. NQ, som underhållskompaniet från fältjägarkompaniet nu kallas, sätts direkt in i hetluften utanför Borensberg. Kompaniet ansvarar själva för all underhållstjänst till den mekaniserade bataljonen öster om Vättern och alla funktioner pressas till max. Kompaniet känner tidigt av att de befinner sig i ett missionsområde, då ortsbefolkning och milisstyrkor hela tiden rör sig i kompaniområdet. Vid ett flertal tillfällen tvingas kompaniet ingripa mot bland annat upplopp, förhandlingar och närbeskjutningar.

Efter ett par dagar i hetluften på den östra sidan om Vättern, omgrupperas underhållskompaniet till den andra sidan för understöd av två nya mekaniserade bataljoner.

Transportplutonen som ingår i transportkompaniet startade sin verksamhet vecka 8, då de transporterade stridsfordon till Norge. Plutonen är grupperat i Skövde men rör sig mestadels ute på vägarna.

Transportkompaniet är ett stort kompani, 95 lastbilar med släp och utgör Sveriges samlade transportresurs. Trafikplutonen startade också tidigt bl.a. med stöd till Vasaloppet i form av trafikdirigering. Under själva slutövningen understödjer de främst transportkompaniet och ingenjörbataljonen från Eksjö. Plutonen får många mils körning då de behövs på många platser



Kvartermästare Mikael Falk ger grupperingsorder till plutoncheferna.



Överlämning av ammunition



Signalister



Tankning av PBV 401 och PBV 302.

samtidigt.

Stefan Sandberg

Kapten

Verksamhetsplan 2005

Aug	Styrelsemöte
25 aug	Seniorklubbens höstsupptakt
25 aug kl 1800	Ärtmiddag på Museet Ev. föredrag om aktuellt ämne. Anmälan till Kjell Åström senast den 20/8. (tfn se sidan1 i Norrlandsträngaren)
26-28 aug	Volontärträff mm i Sollefteå. Brev utsänds till berörda. Kontaktmän Harry Sundin och Kurt Lindström
23-25 september	T 2 100 år i Skövde 24/9. Bussresa till T2. Fredag –söndag. Bindande anmälan om deltagande senast den 17/8 till Barbro Sjödahl/Kjell Åström tfn 0620-682980 eller email: museet@solleftea.se
6 okt kl. 1800	Höstmöte. Ev. föredrag om aktuellt ämne. Anmälan till Kjell Åström senast den 30/9. ((tfn se sidan1 i Norrlandsträngaren))
18 nov	Styrelsemöte
8 dec kl. 1800	Julbord på mässen. Anm. till Kjell Åström senast den 2/12. ((tfn se sidan1 i Norrlandsträngaren)).
15 dec	Seniorklubbens höst avslutning.

Bussresan till Skövde startar i Sollefteå tidigt från Sollefteå fredagen den 23/9 med återresa den 25/9. Vi åker E 4:an ner till Uppsala, 55:an ner till E 18 och över Enköping, Västerås och Örebro. Därefter E 3:an till Mariestad och 48:an till Skövde. Det kommer att finnas möjligheter att kliva på av bussen längs marschvägen. Återresa i omvänd riktning.
T 3 KF bjuder på resan till och från, men övriga kostnader står resenären för. Beträffande boende så har vi detta ännu ej klart . Dock kommer denna fråga att lösas i god tid före avresan. Boendekostnad kommer att uppgå till högst 200 kr/natt. Aktuella platser är en stugby, elevbostäder alternativt på P 4. Besked kommer när slutliga bestämmelser skickas ut i början av september.

Under lördagen genomförs festligheterna på T 2 och det är vår förhoppning att vi förutom T2:are även skall möta tillresta kamrater från T1 och T4 på kvällen i mässen, där vi äter en enklare middag och efter den umgås vi med Trängkamrater från hela landet.

Program och slutliga bestämmelser för resan sänds ut till de som anmält deltagande. Framför även eventuella önskemål om boende och plats för påstigning.

Program i stort den 24/9

0940-1115 Funktionsvisa förevisningar på kaserngården

1100-1200 Fordonskortege i Skövde centrum)

1115-1200 Värnpliktskamp på Heden

1200-1300 Lunch (Team culinär VIP-lunch)

1300-1400 Fordonskortege Förevisning underhållstjänst

1400 Arméns uppvisningsgruppers förevisning

1530 Soldaterinran

Kvällen: En enklare middag under kamratliga former på mässen.

På söndag påbörjas återresan. Ev något studiebesök på återresan.

Anmäl er i senast den 17/8 enligt verksamhetsplanen ovan. Glöm ej att lämna adress, tfnr och email, så att vi kan gå ut med detaljinformation till er inför avresan.

En Norrlandsträngare på Karl-Johann i Oslo



Leif har bett mig att skriva några rader om hur det är att tjänstgöra som försvarsattaché i Norge. Det finns enligt mitt förmenande många fördelar med att vara attaché i Norge. En av dem är att man som blivande attaché genomför norska Försvarshögskolans Totalförsvarskurs under åtta veckor vilket jag gjorde augusti och oktober. Det innebar att jag tog över som attaché den 18 oktober 2004. Jag har genomfört motsvarande kurs i Sverige och jag kan bara konstatera att norrmännen sprungit ifrån oss i det koncept som vi ”uppfann”. Kvalitén på elever, föreläsare och lärare var något helt annat än i Sverige. Utrikes- och försvarsminister, överbefälhavare, rysslands ambassadör, professorer från Nobelinstitutet m.fl. var alla uppskattade föredragshållare som utöver föredraget även disponerades för en timmes mycken öppenjär-

tig diskussion efteråt. Vi var totalt 23 elever varav 11 officerare och 12 civila. Nivån gick inte heller här att klaga på, i varje av de tre studiegrupperna fanns en riksdagsman/kvinna och dessutom personer på toppposter inom den offentliga förvaltningen och näringslivet. Motsvarande i Sverige var 0 riksdagsmän och bara handläggare på mellannivån. Utöver att ge mig en god bild om det norska totalförsvaret fick jag självklart möjligheten att skapa goda kontakter med mina kurskamrater, kontakter som jag redan haft stor nytta av.

Utöver mig var det en utländsk elev till, överste Phil Tissue från amerikanska marinkåren. Jag fick självklart höra en och annan ”Norgehistoria” men Phil fick det tuffare. Samtliga föredragshållare var mycket öppna vilket innebar att det blev mer än ett kritiskt inlägg mot USA och inte minst för agerandet i Irak. Stackars Phil tyckte nog att det blev mer än nog ibland och även om ingen kritik var riktad mot honom så såg man att han stundtals tog åt sig. Det hela ledde till att då vi bytte grupper efter tre veckor kom en mycket allvarlig Phil fram till mig och sa på fullaste allvar. ”Per, om Du försvarar USA i Din grupp lovar jag att försvara Sverige i min

grupp”. Nåväl, oaktat ”Norgehistorier” var kursen mycket värdefull och inte minst resorna till Murnansk och norra Norge respektive besöken vid EU- och NATO-högkvarteren i Bryssel och NATO-högkvarteret i Brunsum gav många nya intryck.

För att ge Er en bild av en försvarsattachés vardag är det enklast att inledningsvis redovisa en försvarsattachés huvuduppgifter. För det första förväntas jag följa och analysera den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen i Norge. Vilket även kan innebära direkta uppdrag att inhämta underlag i specifika frågor. För det andra skall jag biträda svenska totalförsvarsmyndigheter och dess personal då det rör kontakter, besök och samarbete med Norge. Den tredje uppgiften är att på motsvarande sätt bistå svensk försvarsindustri. Jag skall självklart även stötta det norska försvarets kontakter och samarbete med svenska Försvarsmakten. I huvudsak sköts dock denna uppgift av Norges försvarsattaché i Sverige. Uppgifterna kan övergripande sammanfattas på följande sätt, allt jag gör syftar till att skapa ett gott förhållande mellan Sverige och Norge inom försvarsområdet.

På sätt och vis kan befattningen som försvarsattaché

jämföras med att vara föreståndare för en gammaldags lanthandel eller varför inte Konsumföreståndare i Graninge. Med det avser jag den stora spännvidd som uppgifterna som attaché kan innebära. När jag skriver detta sitter jag i Stortinget (Riksdagen) för att följa debatten rörande ett norskt bidrag till den svenskledda EU-styrkan för krishantering. Ett annat ärende som också måste lösas var det brev jag fick från en norrman som i somras fotograferade ett svenskt örlogsbesök i Oslo. På fotot syntes tre svenska örlogsfartyg som han önskade uppgifter om. Det visade sig att när jag tog fram fakta i ärendet lärde även jag mig något nytt. Två av fartygen var minjaktsfartyg av Landsortsklass och det tredje fartyget var ett tross- och lagfartyg. Det som var mer förvånande var det faktum att fartyget ursprungligen byggdes i Finland till den sovjetiska flottan. Vid Sovjetunionens fall tog det estniska Havsforskningsinstitutet över fartyget och sedan har det sålts till Sverige.

Hur är det då att leva i vårt västra grannland? Bra med ett undantag, Norge är så dyrt som alla säger. I övrigt skall vi komma ihåg att vara två länder i princip har ett gemensamt språk och även i många avseenden gemensam historisk och kulturell bakgrund. Det gemensamma förstärktes inte

minst genom unionen 1814-1905. Det är med andra ord synnerligen enkelt att arbeta i Norge och hittills har mottagandet varit mycket positivt och tillmötesgående. Vi får dock se vad som händer under 2005 då norrmännen har sin 1905-markering, dvs. markeringen av att det är 100 år sedan unionen mellan Norge och Sverige löstes upp. Man är mycket noggrann med att inte kalla det ett jubileum. Men vi har väl alla sett norrmännen förmåga att fira, vem minns inte bilderna från OS i Lillehammer 1994 och för att inte tala om varje 17 maj. Min uppfattning är att under 2005 kommer det firas som aldrig förr i Norge. De har olika aktiviteter över hela Norge med början i februari och som inte slutar förrän i slutet av året. Vid många av arrangemangen är Sverige involverat genom politiker, artister, kulturinslag, försvaret etc. etc. En viss markering kommer att ske även i Sverige exempelvis kommer Kungens Garde till Stockholm direkt efter 17 maj firandet i Oslo för att bland annat delta i "vaktparaden". På motsvarande sätt kommer Arméns Musikår och en drillkontingent befinna sig i Oslo i juni.

Norge är på ett sätt motpolernas land. Generellt är norrmän mycket informella och inte alls byråkratiska. A andra sidan har jag i mina kontakter med tull och bilbesiktning upplevt en annan

och mycket byråkratisk sida. I samband med att våra bilar, nej det finns ingen anledning att bli avundsjuk, då den ena är en gammal SAAB från 1990, skulle diplomatregisteras kunde jag konstatera att det tar 3,5 timme att kontrollera två chassinummer och därefter fylla i en ensidig blankett och få ut de förbeställda nummerskyltarna.

Av olika skäl hann jag inte få in artikeln till förra numret av Norrlandsträngaren varför jag nu kan redovisa lite ytterligare erfarenheter. Det innebär också att det inte bara blir "tjänsteminnen" utan även en del av det vi/jag upplevt "privat".

Stortingsdebatten gick bra och Ni har förmodligen läst att Norge kommer att bidra med någonstans mellan 150-200 man till den svenskledda EU-Battlegroup. Inriktningen är att norrmännen bidrar med helikopter- och logistikenheter till styrkan.

Inför tjänstgöringen i Norge var det ett antal saker vi hade bestämt oss för att göra under tiden i Norge. Bland annat ska vi, Birgit, jag och Malin (vår yngsta dotter som är den enda som är med i Norge) åka hela Hurtigrutten. Vi skall även åka på val- och späckhuggarsafari till Lofoten och fira 17 maj på Karl Johan. Personligen har jag därutöver tänkt åka Birkerbeine-

rännet som är Norges svar på Vasaloppet och dessutom tillbringa natten inför Holmenkollens femmil i tält i Nordmarka, naturreservatet bakom Holmenkollen.

Det sistnämnda skedde i mitten av mars och det är något som jag varmt kan rekommendera. Utöver jag själv deltog fem svenska vänner, 1 officer/flygvapenöverste och 4 civila, som anlände på fredagseftermiddag. Jag hade fått låna ett 10-mannatält från HM Kongens Garde som var begåvat med en multifuelkamin. Det är säkert en del av Er Norrlandsträngare som varit med på olika försök med nya kaminer. Det finns inget ytterligare behov av försök, norrmännen har redan utvecklat, testat och tagit fram en optimal lösning för förläggningstält. Allt är prydligt förpackat i en gallerbur av aluminium ungefär lika stor som en flyttkartong där kaminen står i mitten täckt av hållaren till jeepdunken som ställs upp utanför tältet. Ställ upp kaminen (gallerburen) i tältet pumpa fram bränslet med gummitutan, tänd och regler därefter värmen med ett vred. Trots vind och kyla räckte det med läge 2 av 4 för att hålla en väl så behaglig innetemperatur i tältet.

För att vara säker på att få en tältplats reste jag tältet på fredagsmorgonen. Då skall Ni veta att redan på torsdagen under min rekog-

nosering såg jag många norrmän med stora tält (Lavuer) som upprättade sin förläggning. Lavue är det norska namnet för sametält men de som nu utnyttjas är moderna och har bara formen gemensam med de gamla sametälten. Storleken varierar från 6 upp till 16 personer och i alla kan man utnyttja en vedkamin. Dock ska man komma ihåg att huvuddelen av norrmännen och norskorna övernattar i vanliga småtält utan kamin eller i vindskydd. Grabbarna och tjejeerna i vindskydd hade förmodligen en synnerligen frisk natt där tvärdrag förmodligen var årets understatement och var de inte kära innan så kan jag garantera att vädret gjorde sitt för att få folk att komma varandra närmare.

Nåväl, efter ett kort stopp vid vår bostad for vi upp till Frognerseteren för att ta vårt tält i besittning. Vi var på plats strax efter kl 1600 och medans vi slutförde förläggningsarbetena var det en strid ström av norrmän, norskor, ungdomar och barn av alla åldrar på väg ut i "Marka". Jag måste medge att man blev imponerad när det kom småbarnsfamiljer med barnen på skidor som var på väg utför att slå upp sitt tält och tillbringa natten i "Marka". När allt kring vår förläggning var ordnat fick flygvapenöversten förtroendet att bli tältlagschef eftersom jag var tvungen att åka iväg för att möta ÖB, Håkan Syrén,

som var på besök i Oslo. Min bortavaro var beräknad till två timmar och ordern till tältlagschefen var att vid min återkomst skulle vi utspisa middag. Grabbarna hade order att ha med sig fläskkarré vilket skulle tillredas på de två engångsgrillar jag köpt och Birgit hade skickat med potatisgratäng så allt var förberett för en fältmiddag av det bättre slaget. Vid min återkomst efter två timmar såg jag konsekvenserna av mitt val av tältlagschef. Det kom mer rök och folk ur tältöppningen än ur kaminröret. Förklaringen var helt enkelt att tältlagschefen tyckte det var kallt ute och han såg inga hinder till varför man inte skulle kunna tillreda köttet inne i tältet. Gratängen som stått på kaminen var precis lagom varm och som tilltugg kunde jag välja på rökt flygvapenöverste eller rå fläskkarré. Jag förstår nu varför flygvapenpersonal normalt tillbringat sina fältdygn i hus eller på hotell, vid tältförläggning är det för stor sannolikhet att få förluster. Nytt försök gjordes utomhus och efter ca en kvart kunde vi avnjuta en härlig måltid inne i tältet som då var någorlunda fritt från rök.

Fortsättning följer i nästa nummer med förhoppning om lite fler bilder.

Per Lennermann

Nedläggningsceremonin den 17/6 i Östersund

Östersunds garnison med alla förband och skolor lades ceremoniellt ned rubricerat datum. T 3 Kamratförening genomförde denna dag en resa upp till Ö-sund för att delta som åskådare.

Kl 0730 lämnade bussen med ca 25 passagerare Linsänket. Väl framme på I 5 ca kl 0930 bjöds vi på brunch i I 5 matsal.

Det officiella programmet började kl 1100 i Österängsparken och där skedde avlämning från förbandscheferna till HKM. Därefter genomfördes en historisk återblick från mitten av 1600-talet till dagens dato. Det visades allt ifrån olika typer av uniformer, hästar som vapendragare till stridsfordon och flyg. När detta var klart höll stf c GRO, ÖB, landshövdingen och konungen tal.

Efter talen genomfördes fanöverlämningar till traditionsbärande förband.. F4 till F 21, I 5 till G 22, ATS till FMTS, MHS Ö till MHS K, Infbat till I 19 och Norrlands Trängbat till T 2.

Ceremonin avrundades med flagghalning och fyra salut. I 5 samlades i domkyrkan för ett sista korum och därefter genomfördes avtäckning av I 5's minnessten i anslutning till kanslihusparken.

Leif Östberg



Efter drygt 2 timmar i buss var vi framme på I 5. Fr. h. Kjell Litström, Barbro Sjödahl, Ecka och SAS på väg in i matsalen för att fylla på med energi inför dagens övningar.



Från folkviolet övervakade Kjell Åström genomförandet. Ulla Jeansson skymtar till höger.



Under den historiska återblicken parader denna trio ryttare förbi.



Hästdraget artilleri förevisades



Förenings- och föbandsfanorna fanns på plats i samband med ceremonin



Bild t.v. Stf C Trängbat mj Mattias Holmlund har just lämnat över fanan till HKM som i sin tur lämnar över den till T 2 , som representerades av övlt. Lars Sjölin. Bild t. h. T 3 fana har för gått övertagits av T 2, som nu är traditionsbärande förband för T1-T4.



En speciell ceremoni genomfördes i samband med att minnesstenen avtäcktes.



Trötta men nöjda med dagen gick färden åter mot Sollefteå med den utmärkte chauffören Karl Ström vid ratten.